

Uit het dagboek van een ontdekkingsreiziger.

..... Het eiland was ongeveer rond. Aan de oostkant was een inham, die tot aan het midden van het eiland rondliep.

Aan het eind van de inham bevond zich de monding van een riviertje, dat ontsprong op een berg aan de zuidkant van het eiland.

Aan de noordkant van de inham was een palmbomenbos. Aan de rand van dit bos, helemaal in het noorden, lag het dorpje van de inwoners. Dit dorpje bestond uit een zevental hutjes van bamboe en palmboombladeren, gegroepeerd rondom één grotere hut.

In het verlengde van de inham, helemaal aan de westkust, lag een grote vulkaan, met aan zijn noord- en zuidkant een kleiner vulkaantje. Aan de voet van het kleine vulkaantje aan de zuidkant lag nog een bijna rond meertje; waarschijnlijk een restant van een vierde vulkaan. Dit meertje lag heerlijk luw: aan de ene zijde werd het beschermt door de vulkaanhelling, aan de andere kant stonden palmbomen

Teken het eiland zoals het eruit gezien zou kunnen hebben in de ruimte hieronder. Gebruik in je tekeningen de volgende tekens:

